

Vikingen waren 'zwakkelingen', onthult Turkse opgravingen

Archeologen dagen de Noorse legende van geduchte krijgers uit

Louise Callaghan , Istanbul

Zondag 11 oktober 2020, 12.01 uur BST ,De Sunday Times



De opgraving in Bathonea, buiten Istanbul, suggereert dat veel Vikingen in vrede leken te leven
ALAMY

In de Britse populaire verbeelding waren Vikingen allemaal angstaanjagende krijgers die plunderden, verkrachtten en zich een weg baanden naar het Walhalla. *Norsemen* , de met bloed bespatte Noorse comedyserie, heeft hun reputatie niet verduisterd. Archeologie daagt het echter uit.

Volgens deskundigen die werkten om de geheimen te ontdekken van wat eens een Vikingdorp was buiten Istanbul, waren veel van de Noormannen die zich daar vestigden ondervoed en zwak, en stierven ze door natuurlijke oorzaken in plaats van in de strijd.

Archaeologists unearth Viking neighborhood in Istanbul

ISTANBUL



Archeologen die in Istanbul op zoek waren naar sporen van de Vikingen, hebben een Vikingbuurt ontdekt in de oude stad Bathonea nabij het meer Küçükçekmece, vertelden ambtenaren aan het dagblad Milliyet.

“Vikingen leefden in Istanbul tussen de achtste en de elfde eeuw in verschillende periodes. We hebben ontdekt dat hun exacte nederzittingsgebied tussen de negende en elfde eeuw ligt tijdens de opgravingen in Bathonea ”, zegt Şengül Aydingün, het hoofd van het opgravingsteam van 75 experts.

"We hebben zeven aanwijzingen gevonden die aangaven dat de Vikingen hier ooit woonden," voegde Blazei Stanislawski toe, een Poolse Viking-expert die zich bij het team voegde nadat hij zes jaar geleden voor het eerst hoorde dat die Vikingen in Bathonea woonden.

Volgens de experts kwamen Vikingen en hun Russische takken, Varangians genaamd, naar de regio als huurlingen of kooplieden. Omdat de heersers van Constantinopel bang waren dat Vikingen de stad konden

veroveren, mochten Vikingen en Varangianen 's ochtends de stad binnenkomen met kleine groepen van maximaal 35 mensen en de stad verlaten voor zonsondergang.

Vikingen en Varangianen konden zich alleen buiten de stad vestigen, dus kozen ze ervoor om onderdak te bieden in Bathonea, een internationale haven van die tijd, zeiden de functionarissen.

'Het lijkt erop dat ze hier in Bathonea een buurt hebben gevormd. Tot nu toe hadden we geen idee, nu hebben we er een paar bedacht,' zei Stanislawski.

“In oude teksten werd gezegd dat de buitenlanders die de stad niet konden binnenkomen in een internationale haven woonden. Het is Bathonea. We weten ook dat Vikingen, die huurlingen waren voor de Byzantijnse keizer Micheal VII Doukas, in de regio woonden. ”

De Poolse Vikingsdeskundige benadrukte ook dat twee items die ze hebben opgegraven wijzen op de aanwezigheid van de Vikingen.

“We vonden een kruis van ambergrijs, dat destijds alleen in Noord-Europa werd gevonden, waar de Vikingen voor het eerst vandaan kwamen. En een ketting waarop een slang is getekend. In de Vikings-mythe is de slang Jörmangandr, een van de symbolen van Vikingkoning Ragnar, Lodbrok. ”

Vikingen waren de Noorse mensen uit het zuiden van Scandinavië, die van het einde van de achtste tot het einde van de elfde eeuw een inval deden in en handel dreef in grote delen van Europa.